

FJÄLLRESA TILL STEKENJOKK

Vildmarksvägen och Konstvägen sju älvar



Vildmarksvägen är en av Sveriges högst belägna vägar och går över Stekenjokk-platån mellan Lappland och Jämtland. I söder börjar vägen vid E45 i Strömsund och går vidare över fjällerna till Vilhelmina. Hela Vildmarksvägen är ett oförglömligt fjäll-äventyr och sträckningen över Stekenjokk är ett av få ställen i Sverige där vägen går rakt igenom kalfjället och ger dig möjlighet att fjällvandrade på hjul.

Dag 1 Hemorten – Umeå

Färden går via Sundsvall till Höga Kusten bron som går över Ångermanälven och är en av världens största hängbroar – totalt 1 800 meter lång och bropelarna mäter 180 meter ovanför vattenytan. I samband med att den 32 kilometer nya Europavägen byggdes, så tillkom även ca 30 broar och viadukter, både över dalgångar och vattendrag i det natursköna landskapet. Vi passerar Nordingrå och kommer till Olofsfors bruk vars historia går tillbaka till 1762 och tiden då Europa industrialiserades. Kvalitet gav redan då stolthet åt smederna och järnbruket i Olofsfors. Vi får en intressant guidning på bruket och fortsätter sedan till björkarnas stad – Umeå. Vi inkvarteras på Scandic Plaza för en god natts sömn men innan dess äter vi en gemensam middag i hotellets restaurang 58 mil

Dag 2 Umeå – Konstvägen Sju älvar - Saxnäs
Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång konst-

utställning, från kusten i Holmsund i öster till Borgafjäll i Södra Lapplandsfjällerna i väster. Utmed konstvägen som går över sju älvar ligger de 13 olika konstverken, vilket ger en fantastisk naturupplevelse och många kulturhistoriska sevärdheter. Vi börjar med ett stopp hos Sveriges och Europas första älgpark med tama älgar och älgkalvar, Älgens hus, vackert beläget i en by väster om Bjurholm. Vi får en rundtur med bildspel, guidning i museet samt besök hos de ståtliga älgarna. Vi tar en titt på Buddhastatyn i Fredrika och fortsätter till Åsele där vi viker av mot vackra Vilhelmina. Vårt nästa stopp blir vid Trappstegsforsen som ligger alldeles vid vägen och är ett vattenfall formad till en trappa där Kultsjöns vatten kastas utför i imponerade kaskader. I fantasin förvandlas lätt forsen till trappan in i Bergakungens sal. Detta är ett av Sveriges mest fotograferade vattenfall. Samerna har genom sedvänjor, språk, näring och levnadssätt präglat denna dalgång och först på 1800-talet kom nybyggarna till Saxnäs. Emma Ricklund öppnade gästgiveriet Saxnäsgården i början av 1900-talet. På så sätt fick fler ta del av detta inspirerande och naturnära område. Vid ankomst väntar en god middag och en skön sömn. 32 mil

Dag 3 Fatmomakke – Stekenjokk - Östersund
Frukost och avgång till Fatmomakke Kyrkstad som kanske är den mest kända samiska kyrkstaden i landet. Fatmomakke kyrkplats tillkom

RESFAKTA

Avresa: 20 augusti, 4 dagar

Pris: 6 995 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Tre frukost
- Tre middagar
- Fyra luncher
- Guidning Olofsforsbruk och Älgparken
- Entréer enligt program
- Reseledare

Tillval per person:

Enkelrum 1 410 kr

Logi:

Umeå Scandic Plaza
Saxnäs Gården
Grand Hotel Östersund

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

omkring 1790 för att tillgodose fjällsamernas behov omkring 1790 för att tillgodose fjällsamernas behov av gudstjänster under sommaren och blev en utgångspunkt för den tidiga samiska föreningsrörelsen i början av 1900-talet.

Vildmarksvägen och Konstvägen sju älvar

År 1947 byggdes en bönekåta som bekostades av Anna-Lisa Öst – mer känd som Lapp-Lisa. Kåtan invigdes på midsommarhelgen, då den fick ta emot inte mindre än 190 personer på en och samma gång. Resan går vidare genom Klimpfjäll där vi påbörjar vår efterlängtdade resa över högfjällsplatån Stekenjokk, vyer som får oss att tappa andan.

Stekenjokksplatån dvs Stekenjokksvägen är enbart öppen från början av juni till mitten av oktober. Resten av året är snömängden för stor och när vägen plogas i början av juni kan snödjupet vid sidan av vägen vara flera meter, hela 6 meter har snödjupet uppmätts till. Sträckan över kalfjället är en av Sveriges högst belägna vägar, 870 m.ö.h. I stora Blåsjön huserar den legendariske restaurangen Fjällripan som numera drivs av stjärnkocken Alexander Nilson, känd från bla TV programmet "kniven mot strupen".

I närheten av Vildmarksvägen ligger flera vattenfall där delar av filmen om Ronja Rövardotter och Dunderklumpen spelades in. I Gäddede finner vi en utställning som visar bygdens natur och kultur i historia och nutid. Här kan man göra ett "provkryp" i Korallgrot-

tan, studera områdets djur och naturliv samt lära sig om same- och kulturhistorien som finns i området. Även en film om hur man betar sig vid björnmöten och i Fjällparken kan vi se ett urval av de fjällväxter som finns i Frostviken. Tid för lunch innan vi far den sista biten av Vildmarksvägen, längs Ströms Vattudal ner mot Strömsund. Detta är en vacker sträcka med ett pärlband av små och stora vattendrag som lockar fisketurister från hela världen. Vi anländer till Hällingsåfallet - Sveriges längsta kanjon och vårt svar på Grand Canyon, bara några kilometer från den norska gränsen. Här störtar Hällingsån utför ett stup på närmare 45 meters höjd. Ett fantastiskt naturfenomen att se vattenmassorna kasta sig ut över klippstupet, en oförglömlig upplevelse. Fallet som ligger nära vägen har en fin spångad led som går utmed Hällingsånsravinen. Vi lämnar Vildmarksvägen vid Strömsund och kör den sista biten ner till Östersund för middag och övernattnig. 37 mil

Dag 4 Östersund – Döda fallet – Hemorten
Hemresan går i den vackra Indalen och längs med Indalsälven. Det sällsynt vackra landskapet är resultatet både av mänskligt arbete och av naturens stundom dramatiska kraftspel. Dalgången har länge varit ett välkänt turistmål. Vackert färgade turistkartor lockade långväga gäster till färder på älven redan på 1890-talet. Vi kommer fram till Döda Fallet, ett av de största turistmålen i Jämtland, där den mäktiga Storforsen en gång brusade. Nu finns breda gångleder i det nysta 30 meter höga fallet. Thailändska Paviljongen står näst på tur. Denna unika paviljong som ligger i Utanede, byggdes till minne av Kung Chulalongkorns besök i Ragunda 1897. Vi passerar Hassela och kommer fram till Avholmsberget med kanske Hälsinglands vackraste utsikt. Här intar vi vår avslutningslunch innan vi via Delsbo tar oss vidare genom Hälsingland till våra respektive hemorter. 57 mil