

NORMANDIE

Med Jersey, Monets trädgårdar och Paris



Historisk plats i ett magnifikt landskap, kryddat med god mat och dryck. Våren är mild och behaglig i Normandie där de allierades landstigning 1944 inte bara är en viktig historisk plats, här finns så mycket mer! Det är ett fantastiskt mjukt och böljande landskap med kor och äppleträd, gamla korsvirkeshus, romantiska slott, kloster, kyrkor och vackra sandstränder. Impressionismen, D-dagsminnen, mat, dryck och Mont Saint Michel dvs en härlig blandning av kultur, natur, gastronomi och historia. Jersey som är den sydligaste av de brittiska öarna och är en av de vackraste och mest besökta med växtlighet som pga de många soltimmarna är lika rik som länderna runt medelhavet. Claude Monets underbara trädgård i Giverny med de berömda näckrosdamarna får även ett besök samt underbara vackra Paris med sin härliga atmosfär och vackra byggnader. En oförlömlig resa!

Dag 1 Hemorten - Göteborg

Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas anlända på sen eftermiddag. Nattsöm och middag på Stena Lines fartyg som avgår 17:45. ca 46 mil

Dag 2 Kiel – Antwerpen

Vi äter frukost ombord före ankomsten till Kiel. På snabba motorvägar kör vi söderut genom Hamburgs ytterområden förbi Bremen och Dortmund. Vi passerar gränsen till Holland vid Venlo, kör förbi Eindhoven och når Antwerpen, Flanderns huvudstad. Här

stannar vi över natten på Mercure City South. Vi avslutar dagen med en god middag på vårt hotell. ca 64 mil

Dag 3 Antwerpen – Caen

Vi åker mot franska gränsen i Lille och genom de norra delarna av Frankrike mot Arras, där vi viker av mot Albert. Vi åker i historisk miljö där vi ägnar oss åt första världskriget. Utmed vägen skymtar vi det ena monumentet efter det andra och som påminner om hur ofattbart många som dog här på slagfältet. Vi kör sedan över den mäktiga imponerande bron Pont de Normandie och kommer till charmiga Honfleur belägen vid Seines utlopp cirka en timmes resa nordost om Caen. Med sin gemytliga atmosfär lockar staden till strövtåg. Staden har inspirerat många konstnärer och anses av många vara impressionismens vagg. Härfån reste många franska upptäcktsresande på 1500-talet. Vi fortsätter ner till Caen som är huvudort i nedre Normandie. Väl framme tar vi en promenad i stadens trevliga centrum som har flera intressanta byggnader, t.ex. slottet och två kyrkor som grundades redan på 1000-talet, den ena av Vilhelm Erövraren. Vi äter en god fransk middag på en trevlig restaurang. ca 50 mil

Dag 4 I Normandie

Efter frukost blir det besök på fredsmuseet Le Mémorial de Caen. Museet tar oss bl.a. tillbaka till tiden kring andra världskriget och slaget om Normandie, och skildrar också det kalla kriget och dagens freds-

RESFAKTA

Avresa: 1 september, 11 dagar

Pris: 22 990 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Färja Göteborg - Kiel t/r
- Del i dubbelrum/hytt
- Tio frukost
- Åtta middag
- En lunch
- Alla utflykter, entréer och lokalguider enligt program. *Ej Moulin Rouge*
- Vägavgifter/skatter
- Reseledare

Tillval per person:

- Enkelrum 5 370 kr
- Del i utsideshytt t/r 350 kr

Logi:

- Stena Line t/r
- Mercure City South, Antwerpen
- Hotel Campanile Caen-Centre Gare, Caen
- Hotel de l'Univers, St Malo
- Paris, meddelas närmre avresa
- Novotel Münster City, Münster

Valuta: Euro och brittiska pund

Pass är obligatoriskt, UK tar inte emot internationellt ID-kort

Telefon 018-10 25 00

arbete runt om i världen. Vi far vidare till Pegasus Bron. I dag finns det lilla Caf  et kvar intakt, precis som under kriget.

Med Jersey, Monets trädgårdar och Paris

Vi ankommer Arromanches där vi besöker Arromanches 360, en mycket sevärd och känsloladdad filmvisning kallad "The Price of Freedom", där autentiska bilder från landstigningen blandas med bilder från stränderna idag. Vi beser det mindre Musée du Débarquement där vi får berättat för oss om D-Day, dvs landstigningen den 6/6 1944. I hamnen ser vi rester av den konstgjorda hamn Mulberry-B som invasionsarmén byggde. Resan fortsätter längs kusten med kodnamnen Juno, Sword och Gold där brittiska och kanadensiska trupper landsteg, samt Omaha där amerikanerna landsteg. Vi kommer fram till Pointe du Hoc. Det är den lodräta klippa som angreps av 200 amerikaner på morgonen den 6 juni 1944. Idag är det ett månlandskap fyllt av kratrar efter beskjutningen före och under D-dagen samt ett stort starkt tyskt kanonfäste. Det var här som lite saltvatten i en radioapparat påverkade hela förloppet av landstigningen! I St-Laurent ser vi den amerikanska krigskyrkogården med sina 9 385 kors i marmor att jämföras med den tyska som består av 21 500 låga stenkors. Sista kvällen i Caen kan vi själva botanisera bland de många spännande matställen som döljer sig runt varje gathörn. ca 15 mil

Dag 5 Caen- Bayeux-Mont-St-Michel- Saint Malo

Efter frukost gör vi ett stopp i Bayeux där vi ser den berömda Bayeuxtapeten, som är 70 m lång och skildrar Vilhelm Erövrarens erövring av England 1066. Resan fortsätter västerut förbi Avranches till klippön Mont-St-Michel, som vi når via en bro några kilometer ut i havet. Staden Mont-Saint-Michel är en av Europas största sevärdheter. Den är byggd på en klippö, där husen klättrar upp mot toppen och högst upp är klosterkyrkan belägen. Ebb och flod sänker och höjer havsytan omkring oss, vilket gör Mont-Saint-Michel till Frankrikes mest egendomliga och även mest besökta stad. Platsen är med på UNESCOs världsarvslista och här ges tid för shopping och lunch innan färden går till den mysiga staden Saint Malo i Bretagne vars gamla delar omges av en gedigen ringmur. Vi checkar in på vårt hotell, beläget innanför stadsmuren och mitt i centrala gamla staden. Under andra världskriget förstördes stora delar av staden då det var

ett av tyskarnas sista fästet i Frankrike. Hela den gamla delen av St Malo har byggts upp och renoverats mycket varsamt. Den gamla delen som vetter mot havet på tre sidor, omges helt av fästningsvallar. Vi får bl.a. se borgen från 1400-talet, Ile du Grand Bré där författaren Chateaubriand ligger begravd och den gamla fästningen Fort National som ligger på en klippa. Hit kan man promenera när det är ebb. Middagen äter vi på en trevlig restaurang i närheten av hotellet. Ca 20 mil

Dag 6 Utflykt till Jersey

Idag gör vi en utflykt till Jersey som är den sydligaste av de brittiska öarna och är en av de vackraste och mest besökta. Vi åker i minibussar och besöker bl.a. det underjordiska sjukhuset, som tyskarna byggde under ockupationen samt St Helier, öns största stad. Är man shoppingugen kan man göra fina fynd då Jersey är ett skatteparadis och ett frihandelsområde. Vi åker båt till ön och får där en rundtur med en lokal buss och chaufför som visar oss sevärdheterna. Golfströmmen gör att ön har ett mildt klimat, vilket leder till att det blommar vackert runt hela ön. Vi får även se några av öns vackra sandstränder och små fiskebyar och under dagen äter vi en gemensam lunch. Jersey är fortfarande en del av Storbritannien men har numera självstyre med egen lagstiftning och eget parlament.

Sent på eftermiddagen tar vi båten tillbaka till St Malo och vårt hotell. Middag på närliggande restaurang. *Obs! På Jersey används Jersey pund och brittiska pund.* Växlingsmöjligheter finns på färjan. Pass är obligatoriskt, nationellt ID-kort fungerar inte i UK.

Dag 7 St Malo – Giverny - Paris

Frukost och avresa mot Paris. På vägen dit besöker vi Claude Monets underbara trädgård i Giverny nära Vernon väster om Paris. Här bodde konstnären under 43 år, huset lät han bygga till vartefter och det resulterade i det 40 meter långa men endast 5 meter breda huset! Området som är uppdelat i två trädgårdar, den vilda impressionistiska och den där vi känner igen näckrosdammarna från hans målningar. Även själva huset är öppet så vi kan gå in och se hur han bodde! Vi fortsätter ner till Paris och vårt hotell. Vi äter middag på en närlägen restaurang

eller brasserie. På kvällen erbjuder reseledaren en tillvalsutflykt för dem som vill gå på kabaré. Detta är mycket omtyckt i Paris och den mest berömda är naturligtvis Moulin Rouge, där vi ser en show och avnjuter sprudlande champagne. Utflykten ska förbokas innan resans avgång och betalas på plats. ca 125 euro per person. Ca 42 mil

Dag 8 Paris

Efter frukosten gör vi en stadsrundtur med lokalguide. Vi ser Triumfbågen, Operan, Madeleinekyrkan, Place de la Concorde samt mycket mer och stannar efter rundturen till vid Eiffeltornet för de som vill åka upp, ingår ej i resans pris. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna aktiviteter. Middag på egen hand eller så kan de som önskar följa med reseledaren på en promenad upp till Montmatre och Sacre Coeur (drygt 1 km) där vi även kan äta middag.

Dag 9 Paris – Münster

Vi lämnar Paris och tar oss genom Belgien förbi Charleroi och Liège till den vackra staden Münster för middag och övernattnin. ca 63 mil

Da 10 Münster – Kiel

Münster har en välbevarad medeltida stadskärna och många byggnader är konstruerade för att harmoniera med den medeltida arkitekturen. Staden grundades år 797 som en missionsskola i biskopsdömet Münsterland och har flera administrativa säten för förbundslandet Nordrhein-Westfalen. Här finns konstitutionsdomstolen och överdomstolen, vilket lever kvar sedan tiden då staden var huvudstad i Westfalen. Här finns cirka 320 000 invånare varav cirka 48 500 är studenter. Därmed är Münster den näst största studentstaden i Tyskland efter München. I rådhuset slöts den westfaliska freden 1648, vilken avslutade det trettioåriga kriget. Vi tillbringar några förmiddagstimmar i denna vackra stad innan vi åker vidare till Kiel och vår båt som avgår kl. 18:45. Vi äter en god buffé under tiden som färjan lämnar kajen med riktning Göteborg. ca 37 mil

Dag 11 Göteborg och Hemåt

Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd. Längs vägen stannar vi till för möjlighet till lunch, och beräknas vara åter på sen eftermiddag. ca 46 mil