

DALSLANDS KANAL MED VÄRMLAND

Ett Sverige i miniatyr



Prins Eugen kallade Dalsland för "ett Sverige i miniatyr", ett landskap på sidan av allfartsvägarna men med ett skiftande landskap full av sjöar, slätter och naturreservat. Akvedukten i Håverud är en av de stora sevärdheterna som vi beskådar när vi åker på Dalslands Kanal.

Dag 1 Hemorten till Dalsland

Vi kör via Örebro till Karlskoga för ett besök hos Alfred Nobel för vem kan bättre berätta om sitt liv, om inte Alfred Själv? Han berättar om sitt liv och visar runt i sin bostad och vi får även besöka hans laboratorium. Vi har även ett Industrimuseum med gammal Bofors historia som står öppet om någon vill titta. Platsen är idag ett museum men var Alfred Nobels sommarresidens under de sista åren i hans liv. Här finns Alfred Nobels skönlitterära boksamling, medaljer och hans dödsmask i gips, bland många andra saker. Museet bjuder på en inblick i Alfred Nobels liv med en rad fasta utställningar och historia upplevelser. På herrgården finns förutom museet även en museibutik. Vi fortsätter till Alsters Herrgård, för en god lunch samt en visning om en av våra mest folkkära skaldar, Gustaf Fröding som föddes på Alsters herrgård 1860. Alsters herrgård, Gustaf Frödings minnesgård, är en 1700-tals herrgård i vacker naturmiljö med utsikt över Väneren. Vi fortsätter in i Dalsland och stannar till i Åmål, Dalslands enda stad och en pärla vid Vänerens strand med mysiga caféer och omgiven av glittrande sjöar och otämjad vildmark. Sent på eftermiddagen kommer vi fram till Baldersnäs Herrgård. Här övernattar vi i dubbelrum i Herrgårdens flyglar, som ligger i den vackra parken. Här kan man också passa på att ta en promenad och även ta en titt inne i hantverkshuset. Middag på Herrgården. (ca 40 mil)

Dag 2 Dalslands Kanal

Vi tar lite sovmorgon, en härlig herrgårdsfrukost

och går ner till bryggan och vår båt som ska ta oss hela vägen ner till Håverud. Dalslands kanal är ansedd som en av de vackraste vattenvägarna i Europa och är både en kulturhistorisk skatt och unik naturupplevelse. De byggda kanalsträckorna är cirka 1 mil av sträckan och binder samman ett pärlband av naturliga vattenvägar i Sveriges mest sjörika område. Mellan år 1864 -1868 byggdes Dalslands kanal av den berömde kanal- och järnvägsingenjören Nils Ericson. Kanalen är 254 km lång och har 31 slussar men mest spektakulär är Håverudsakvedukten, en 33,5 lång fritt hängande ränna över fors. Det var Ericson som kom på idén att bygga en akvedukt över lösa berg, stup och starka strömmar i Håverud för att ta sig vidare. M/S Storholmen som är byggd 1896 och kom till kanalen 1937, ska ta oss på en tre timmar lång naturupplevelse genom kanalen och på spegelblanka sjöar. På vår resa genom 11 slussar avnjuter vi en god lunch i kajutan innan det är dags att kliva i land igen. Förr var Håverud ett industrisamhälle. Här har funnits ett järnbruk som lades ner 1872, Ett tiotal år senare startade Alexander Halling ett pappersbruk, Häfreström AB, i de gamla fabrikslokalerna. Vi gör ett besök på kanalmuseet som har funnits i snart 50 år och belyser Dalslands kanals historia. Utställningen är byggd kring miljöer och visar samlingar från gångna tider då bygden sjöd av aktiviteter vid järnbruk, sågverk, skeppsvarv, valskvarn, tegelbruk och massa- och pappersbruk. Kanalmuseet är av stor betydelse när det gäller att visa ett stycke kulturhistoria i denna del av Sverige. I Håverud kan vi även titta in på Dalslands Center med sina olika utställningar samt Glashyttan. Här finns även butik med bruks o konstglas, keramik o smide, ljus o linne m m. Färden går tillbaka till vårt hotell för en stunds vila före middagen. (ca 3 mil)

RESFAKTA

Avresa: 13 augusti, 3 dagar

Pris: 6 925 kr

I resan ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Två frukost
- Tre luncher
- Två middagar
- Båttur på kanalen
- Alla inträden med lokalguider till Björkborn, Alsters Herrgård, Lars Lerin konstmuseet, inträde till Kanalmuseet
- Reseledare

Tillval per person:

Enkelrum 600kr

Logi:

Baldersnäs Herrgård, Dals Långhed

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

Dag 3 Hemåt via Värmland

Frukost och avgång norrut till Karlstad och Lars Lerins konsthall på Sandgrundsudden där vi får en guidad tur. Han anses vara en av de främsta inom akvarellmåleri! Hans akvareller lockar med det mästertliga ljusdunklet från Lofotens kyla, Indiens värme, barndomens värmländska skogar och Irans okända marker. Nära och fjärran finns på samma plats. Vi äter en gemensam lunch innan vi lämnar Karlstad. Hemkomst på kvällen till våra respektive hemorter. (ca 41 mil)